



BEYAZ  
YÜRÜYÜŞ

FARUK UYSAL

HECE

şir



**Faruk Uysal:** 14 Haziran 1956'da Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Korkuteli'nde ve liseyi Antalya'da okudu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. ABD'de Western Illinois University'de yüksek lisans yaptı. Değişik kamu kurumlarında denetim elemanı olarak çalıştı, idari görevlerde bulundu. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki yılı aşkın görev yaptı.

Şiir ve yazı hayatına üniversite yıllarında başlayan Uysal, *Kıyam* dergisinin kurucularındandır. Şiir, yazı ve çevirilerini, *Kıyam*, *Mavera*, *Aylık Dergi*, *Kayıtlar*, *Yedi İklim*, *Dergâh*, *Hece* ve *Edebiyat Ortamı* dergilerinde yayımladı. Yazılarında zaman zaman Korkut Soylu müstearını kullandı. *Beyaz Yürüyüş*, şairin ilk şiir kitabıdır. Diğer kitapları: *Kayıp Konuşmacı* (Şiir), *Kırılmalar* (Şiir), *Taşkent Defteri* (Günlük), *Bir Devletin Anatomisi* (İnceleme), *Seçilmiş 100 Şiir*, E. E. Cummings (Çeviri).



# BEYAZ YÜRÜYÜŞ

Faruk Uysal

HECE YAYINLARI

Hece Yayınları: 496

Şiir

©Hece Yayınları

Editör

Hayriye Ünal

Birinci Basım

Beyan Yayınları, 1998

İkinci Basım

Hece Yayınları, Mayıs 2018

Kapak Tasarımı

[www.sarakusta.com.tr](http://www.sarakusta.com.tr)

Teknik Hazırlık

[www.hece.com.tr](http://www.hece.com.tr)

ISBN: 978-605-9556-99-6

Baskı

[www.ozyurtmatbaacilik.com](http://www.ozyurtmatbaacilik.com)

HECE Basın Yayın Reklamcılık San. Tic. Ltd. Şti.

Konur Sokak No: 39/1-2 Kızılay-Çankaya/Ankara Yazışma: P.K. 79 Yenişehir/

Ankara T: (0 312) 419 69 13 F: (0 312) 419 69 14

e-posta: [hece@hece.com.tr](mailto:hece@hece.com.tr)

Sertifika No: 17672

# İÇİNDEKİLER

## İKLİMLER

- Ayva Çiçeği / 9  
Şair ve Sonbahar / 11  
Bir Sonsuz Özgürlüktür Bozkır / 13  
Kuyu / 15  
Temmuzca / 17  
Saçlarım Ak / 19  
İklimler / 21  
Arzuların Türküsü / 23  
Acı / 24  
Serap / 26  
Kir / 28  
Gözlerinin Yalnızlığında / 30  
Hoyratça / 31  
Böyle Yolcu / 32  
Yağmur Şiirler / 34

## BEYAZ YÜRÜYÜŞ

- Birinci Beyaz Yürüyüş / 39  
İkinci Beyaz Yürüyüş / 42  
Üçüncü Beyaz Yürüyüş / 45  
Acılar Şiiri / 52  
Fantezi Sohbet / 56  
Böyle Konuşmak / 59  
Sen Garip Dost / 61  
Alnında Güneşlerle / 63  
Hepimiz Üç Beş Tanış Kişiyiz / 65  
Günebakan / 67  
Güzelleme / 68  
Bulutlarla Olmak / 69

## SERENCAM

Başakların Serencamı / 73

Aşkça / 75

Beyaz Müjde / 76

Çocuk ve Korku / 77

Özlem / 79



**İKLİMLER**



## AYVA ÇİÇEĞİ

gözlerin görmüyor telaşından  
nereye gidiyorsun böyle koşa koşa  
başın bahar rüzgârıyla belada mı  
yoksa aklın hep Leyla'da mı

kar mı bahçelere yağın  
yıldızlar mı gönlümüze dolan  
tutuşunca arzuların savrulunca saçların  
bir beyaz rüzgârdır esen

rüzgâr her zaman taze konuşur  
taze inanır ardından gidilecek kadar  
ölüm de olsa sonu bırakma peşini  
varsın seni bir serseri bilsinler bahçelerde

gez dünyayı gün dönende umut ol  
önümüz yaz uyu düş gör  
o sapsarı bakışlarıyla anlat güneşi  
güneşi aşkı ve ölümü

ölüm ki giyer beyazları  
açınca kapıları sandıkları  
ayva kokar evlerde  
şimdi hatırlatmayın ayrılıkları

## ŞAİR VE SONBAHAR

artık parklar bitti  
o katılık haritaları kaplamak üzere  
seni de bir mevsim sanırlar sonbahar  
ne kendisi ne başkası olan bir mevsim

bulutlar gergin kaslarıyla göründü  
çatılar aktarıldı sobalar silindi  
yüreğimizin sıcak kalan yerleri de  
en son kesilip atıldı

seni de bir mevsim sınırlar sonbahar  
dilleri alüminyum bulaşığı çocuklar dahi bilir  
senin beyaz şemsiyen yok  
kırlangıçlar kurbağalar yılanlar  
evet vicdanımızın sıcak yüzlü yılanları şimdi yok  
rüzgâr çılgın bir müziği tutuşturuyor saçlarıma  
artık katlanılması gereken insandır  
insandır kendini kendi gövdesine demirleyen

beni de bir adam sınırlar sonbahar  
ne kendisi ne başkası olan bir adam

## BİR SONSUZ ÖZGÜRLÜKTÜR BOZKIR

sarı sayfalar bu sararmış yaz günleri  
kapıların içinde bekleyen bungunluk  
içinden kuşkanatları topladığım kafes  
saçlarımla oynayan rüzgâr ayartıyor beni  
işte kalkıyorum  
adım yalnızlıkların arasında anılsın

bozkırda  
hangi kaval hangi testiye soğutmada  
kalbim hangi dervişin kudümüne ayarlı  
gün doğar  
düş kurmak kadar uzun  
ve gün batar  
bir derviş sofrasıdır bereketli

ellerim bu kentin yapıları gibi yabancı  
ellerim bu kentin çarşıları gibi kıvrak  
nasıl yayılırsa dudaklara  
bir soğuk kahkahanın ölümü  
öylece buruşup kalmışız odalarda  
işte ben gidiyorum  
bozkırda deve dikenlerinin uğultusunda  
türkümü söylemeye yapayalnız



## KUYU

kuyu bir kavaldır  
ağızına alır çalarsın  
içine bakar kendine  
dışına bakar yıldızlara akarsın

kavalı üfleyince çoban  
bin feryadı figan yükselir kuyudan  
çünkü kuyular  
annelerin gözyaşıyla dolar

tazeler aşkına biz  
göçler yıkar obalar kurarız  
ruhu yıldızlara akmış anneler  
dertli çobanlar bu yaylalar